



4. Botad och retad

år 2 exempelvis runt fastan

Läs igenom hela upplägget innan så du får det i den ordning som passar din grupp bäst.

Upplägg

Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, skapande, en berättelse och symbolen.

Tema: Att vara annorlunda

Ledstång: Mobbing, våga vara den du är, du är unik, skapad av Gud, vem äger ett land?
Får vem som helst bo var som helst?

(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen)

Berättelse: Botad och retad – En ämbets mans son Joh. 4:43–54

Skapande: Här kan ni göra gör en kudde eller nåt annat som är trygghetsskapande

Stämpel/märke: Det röda korset

Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in när de skall göras så att barnen kan vara med i planeringen.

Om berättelsen/förberedelse

Det är bra om ledaren läser bibeltexten från Johannes innan. Undringarna kommer här i slutet av berättelsen och kan läsas som om de kommer från pojken. Börja med att identifiera pojken på korset. Berättelsen kan göras som ett brev.

Berättelse

På vårt San Daniamo kors uppe till höger ovanför axeln på mannen med röd mantel. Ser du pojken som tittar fram. Nu ska du få höra hans berättelse.

Hej hur mår ni? Jag mår bra, nu. Du varit sjuk nån gång? Det har du förstås varit och det har jag med. Jag hade fått nåt konstigt i kroppen och fick feber och febern bara steg och steg och gick inte över. Jag hade ont överallt och tillslut kunde jag varken äta eller dricka utan domnade liksom bort. Jag kunde höra att mina föräldrar grät och jag förstod att jag skulle dö för doktorn kunde inte göra något mer för mej.

Min pappa jobbade i kunglig tjänst och var ämbetsman. Jag tror han var på nåt kontor och skrev viktiga saker som kungen behövde. I Kana i Galileen där vi bodde tyckte man inte om oss, för vi var romare, vi kom från Rom och dom från Galileen sa att vi hade tagit deras land. Det var konstigt för jag var ju född där i Kana. Nåja, hursomhelst så låg jag där och skulle dö, och så plötsligt blir jag bara frisk. Febern bara försvann. Min pappa var inte hemma just då. Han hade gått ut för att leta efter en man som hette Jesus och som var från Nasaret. Pappa hade varit på ett bröllop en gång och då gjorde Jesus nåt konstigt. Vinet hade tagit slut och han gjorde nytt vin av vatten. De vuxna sa att det var ett under. Min pappa ville träffa mannen igen för att be om hjälp. Han tänkte att kan man göra vin av vatten så kan han nog göra mej

frisk. Och jag blev frisk. Nu tackar vi Gud varje dag för att jag blev frisk. Min pappa tror att Jesus är en viktig man som kommer från Gud.

Men nu när jag är frisk blev det lite konstigt. Mina kompisar vill inte längre vara med mej. Du är knäpp, säger dom. Du var ju nästan död, vi vill inte leka med en döing. Du är annorlunda. Jag säger att jag inte gjort nåt, men dom tror mej inte, ibland säger dom att jag bara lurades att jag var sjuk, för att få uppmärksamhet. Ibland känns det som om det hade varit bättre om jag fått dö. Jag orkar inte höra på dom när de retas. Jag försöker undvika dom som retas, jag går omvägar för att slippa dom. Ibland tycker jag att även en del vuxnas titta konstigt på mej.

I min familj blev det i alla fall bra, alla är glada åt att jag är frisk och vi fick nya vänner. Vänner som alla tror att Jesus är nåt speciellt.

Undringar (samtal tillsammans med barnen)

Nu undrar jag, har du blivit retad nån gång? Vad gjorde du då? Berätta du det för dina föräldrar?

Jag undrar, har du en kompis? Hur är en bra kompis? Är du en bra kompis?

Hej då och ha det så bra, kanske ser du nån som blir retad nån gång, tänk då på mej och gör nåt.

Pilgrimsvandringen:

Vandringen kan genomföras både ute och inomhus, beroende på de lokala förutsättningarna. Vandringen kan innehålla några stationer där man stannar till och delar de formulerade orden eller en mening innan man fortsätter.

Vandringen avslutas med en andakt som barnen också har haft möjlighet att vara med och påverka.

Andakt:

Ledarens uppgift blir att tillhanda hålla material och peppa barnen att själva utforma andakten.