



DEL ANDE

Till dig som är medlem
i Svenska Kyrkans Unga
Nummer 1, 2022

Hej



Visst är det kul att vara med i Svenska Kyrkans Unga!

Men för att du ska fortsätta att vara medlem behöver du förnya ditt medlemskap i början av varje år.

Gå in och förnya dig på en gång om du inte har gjort det. Om du förnyar ditt medlemskap senast den 28 februari är du med i utlottningen av presenter med Svenska Kyrkans Ungas logga på.

Kanske har du någon kompis som också vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga? Förnya ditt medlemskap på Medlemssidorna, www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor

Som medlem får du det här nyhetsbrevet, Delande, till din e-postadress. Tidigare har det skickats ut fyra nummer per år – nytt för i år är att du får sex nummer!

VÄLJ SVENSKA KYRKANS UNGA – varje år, månad, vecka, dag



Förnya ditt medlemskap på www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor



Det var en gång en pojke som hette Josef. Han var näst yngst av sina syskon. De var sammanlagt 13 syskon. 12 bröder och en syster. De hade olika mammor, men deras pappa var Jakob, som också hette Israel.

Jakob, hans pappa, gav Josef en fin, färgglad kappa. Han lät också Josef få gå hemma och fixa istället för att jobba ute på fälten som hans bröder gjorde. Josef hade drömmar om att han var störst bland sina bröder och att hans bröder skulle buga sig inför honom. Josefs bröder blev arga och avundsjuka på honom. Det gick så långt att de en dag sålde honom, och han blev en slav i Egypten.

I Egypten var han slav åt en man som hette Potifar. Där slet han och tog hand om Potifars hus. En dag så blev han orättvist behandlad, och hamnade i fängelset för något han inte hade gjort. Där befann han sig i många år. Efter ett tag kom det två till människor till fängelset som hade arbetat som provsmakare och bagare för den stora mäktiga farao. Farao var kung över Egypten. De två männen hade konstiga drömmar.

Josef kunde med Guds hjälp tyda och berätta vad drömmarna betydde för männen. Den ene, han som var bagare, skulle bli dömd till döden. Den andre skulle bli frisläppt och få sitt jobb som provsmakare tillbaka.

Så gick tiden, och bagaren blev dömd till döden, och provsmakaren blev frisläppt och fick sitt jobb tillbaka hos farao. Men Josef blev kvar i fängelset. Där satt han många år. En dag hade farao två drömmar som han behövde få hjälp med att tyda och förstå. Så att han visste vad de handlade om. Han letade hela riket runt, men fann ingen som kunde tyda hans drömmar. Plötsligt mindes provsmakaren, som jobbade för farao, att Josef som han satt i fängelset med kunde tyda drömmar och berätta vad de handlade om. Farao bad om att Josef skulle släppas och föras till hans palats.

Josef blev äntligen fri från fängelset. Han fick göra sig fin och bege sig till farao. Farao berättade om sina drömmar och Josef kunde med Guds hjälp berätta vad de betydde. Drömmarna sa att det under sju år skulle växa massor med säd och mat. Men sen skulle det bli sju år av torka och det skulle knappt bli någon mat alls.

Josef sa att farao behövde spara massa mat under de första sju åren som sedan kunde delas ut då det var torka. Farao höll med och lät Josef få ansvaret över det hela. Tiden gick och det blev torka, det fanns inget regn. Men som tur var fanns det fullt med mat i stora lador. En dag kom Josefs bröder och bad om mat, och Josef gav dem mat. Josef började gråta, bröderna började gråta. Bröderna bad om förlåtelse och Josef förlät sina bröder och de blev sams.

Utän Josef hade alla människor i Egypten och länderna runt omkring dött av att de inte hade haft någon mat att äta. Josef hade haft många år då han inte mått bra. Många år då han suttit i fängelset, blivit orättvist behandlad och haft det svårt. Men Gud stod vid hans sida, och hjälpte honom att inte ge upp. Med Guds hjälp så fick han tillslut sin familj tillbaka och han räddade hela folket från svält.

Gud är som solen som värmer våra kinder. Vi ser inte alltid solen, till exempel när det är natt. Vi kan dock ana solen då ljuset från solen speglar sig i månen. Guds ljus kan skina på oss, så att vi också får skina lite grand. Med Guds hjälp fick Josef skina.

Vi ber tillsammans: Tack Gud för att du värmer våra kinder i den kalla vinden och att du låter oss skina.

Det här var en väldigt förkortad och förenklad version kring Josefs historia. Vill du läsa mer om Josef och hans spännande historia så börjar den i det 37:e kapitlet i Första Moseboken, i Bibeln.

Oskar Skäremo

Teologisk samordnare

Tävla om bio-biljetter

Under 2022 kommer Svenska Kyrkans Unga ha inte mindre än 4 olika tävlingar där du som medlem har möjlighet att vinna bio-biljetter. Det du behöver göra är att hitta affischen för vår Rikskollekt i ett församlingshem eller en kyrka, ta en bild på affischen och vart den är uppsatt och sen maila den till oss.

Glöm inte att skriva var du hittat affischen och hur vi får tag i dig.

Maila ditt tävlingsbidrag till cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se

Tävlingen går under tiden som våra Rikskollektkampanjer pågår och vi kommer påminna er under året så alla har möjlighet att vinna.

Kollektkampanjerna 2022 infaller

30 januari
27 mars
26 maj
11 december

Lycka till!

JAG FÅR SKINA



Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga

Fjärde söndagen efter trettendedagen

Bankgiro: 409-1419 Swish: 123 389 36 58

www.svenskakyrkansunga.se



Fotograf Magnus Aronson

Dela lika under samma himmel

Den 27 februari startar Act Svenska kyrkans fasteaktion "Dela lika under samma himmel".

Alla har rätt att äta sig mätta. Ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Många av dem är barn och unga. Act



Svenska kyrkan arbetar över hela världen för att alla ska få tillräckligt mycket mat och för ett stopp på hungern.

Under Fasteaktionen får vi samla in pengar till det viktiga arbetet. För allas rätt till mat och till ett värdigt liv.

Peppa alla vuxna som ni känner att stötta Act Svenska kyrkan genom att swisha en gåva till **9001223**.

Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan har tagit fram ett barn- och ungdomsledarmaterial inför Fasteaktionen. I materialet finns fakta,

tips på aktiviteter, samtalsfrågor, recept, psalmer och bibelord som handlar om rätten till mat. Materialet kommer att finnas tillgängligt på Fasteaktionens sida på [intranätet](#) och är perfekt att använda med gruppen i kyrkan. Tipsa församlingspedagogen!

Ett annat tips är att det nu går att beställa pysselhäftet "Alla barn har rätt" om barns rättigheter och barnkonventionen i Act Svenska kyrkans [webbshop](#). Läs mer om Fasteaktionen på Act Svenska kyrkans [hemsida](#).

Tillsammans kan vi göra skillnad!



SVENSKA KYRKANS UNGA
PRESENTERAR



Bibeln på ett år - lyssna på vår Bibelläsningsspodd

Bibeln kan kännas lite svår att läsa, vad betyder egentligen allt som står?
I vår nya Bibelläsningsspodd så läser vår teologiska samordnare Oskar upp lite ur

bibeln och förklarar vad som händer i texten - varje dag!
På det sättet kommer vi ha lyssnat igenom hela bibeln på bara ett år.

Lyssna gärna med en vuxen som kan förklara ord som känns svåra eller som kan prata med dig om vad du precis har hört - en del berättelser i bibeln kan ju kännas lite konstiga och ibland lite läskiga.

Det kommer ut ett nytt avsnitt varje dag och ni hittar den där poddar finns.



GOOGLE PODCAST



APPLE PODCAST



SPOTIFY

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange "Gåva".

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga?

[Hemsida](#)
[Webbutik](#)
[Medlemssidorna](#)

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna?
Kolla att du har rätt uppgifter på [Medlemssidorna](#) och glöm inte att ändra din adress om du flyttar!

Har du frågor om inloggning?
Kontakta [förbundskansliet](#).



Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala

018-640 640 | unga@svenskakyrkan.se

