



# DEL ANDE

Till dig som är medlem  
i Svenska Kyrkans Unga  
Nummer 2, 2022

Hej

---

*En tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred.*

- Predikaren 3:8

Det kan man läsa i en av böckerna i Bibeln. Jag skulle också säga att det finns en tid för att oroa sig och en tid för att roa sig. Det finns en tid för allt. En tid för lek ute på skolgården, och en tid för att sitta och lära sig inne på lektionen. Men när du har rast, så springer du väl runt och leker tills klockan slår och rasten är slut? Och när du har lektion, så sitter du väl på din stol och lyssnar på läraren tills rasten börjar och det är dags för att gå ut och leka igen?

När det är rast, så ska man tjoa och tjimma. När det är lektion så ska man sitta och lyssna på läraren.

Samma sak kan man tänka om oro. Det finns en tid att oroa sig, men den tiden är inte nu. Och så länge den tiden inte är, så är det tid för roligheter. Att gå runt och oroa sig när det är tid för roligheter är onödigt. På samma sätt som att det är onödigt att borsta tänderna innan man har ätit, eller att torka sig på toan innan man bajsat. Efter att man ätit så kan man borsta tänderna, och efter att man bajsat så kan man torka sig. När man har rast så kan man springa runt, och när man har lektion så sitter man och gör sina uppgifter.

Det finns en tid för krig, och en tid för fred. Det finns en tid för att oroa sig, och en tid för att roa sig. Men allt har sin egen tid. Och innan tiden kommer för att oroa sig, så ska man roa sig.

Jesus säger att man inte ska oroa sig över morgondagen, utan morgondagen får oroa sig för sig själv.

Men vi får inte glömma bort att det finns oroligheter och krig i världen.

**Så låt oss tillsammans med en vuxen tända ett litet ljus och be:**

Tack Gud för att jag inte behöver oroa mig. Jag ber för dom som behöver oroa sig. Var med dom, styrk dom och trösta dom. Låt din fred råda, Gud, och lär oss människor att älska och ta hand om varandra. I Jesu namn, Amen.

Glöm inte Fasteaktionen: Dela lika under samma himmel. Där kan du tillsammans med din förälder ge en slant till de som befinner sig i oroligheter och krig.



---

## Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga

År 2022 får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt fyra gånger (30:e januari, 27:e mars, 26:e maj, 11:e december). Den 30:e januari och den 11:e december går alla insamlade kollekt i hela Svenska kyrkan till Svenska Kyrkans Unga.

### **Den 27:e mars delar vi Rikskollekten med Sveriges Kyrkosångsförbund.**

Kollekten är en viktig inkomst, men också ett bra tillfälle för att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle för att berätta mer om Svenska Kyrkans Unga i församlingen, ett tillfälle för glädje, delande och generationsöverskridande gemenskap!

### **Jag får skina, värna, tro och längta**

2022 fokuserar vi kring vad vi som kristna får lov att göra i Kristus. Det är även vad du ska få möjligheten till i Svenska Kyrkans Unga. Svenska Kyrkans Unga ska vara en plats där du kan få skina, och reflektera Guds kärleksfulla ljus och en plats där du får lära dig att värna om Guds fantastiska skapelse.

Svenska Kyrkans Unga ska även vara en plats där du ska kunna utveckla och utöva din tro, samt en plats där du ska få längta och hoppas på en bättre morgondag, en varmare gemenskap och att ännu tydligare känna av Guds underbara, evinnerliga kärlek som finns för var och en av oss i vått och torrt. Hjälp oss att komma ännu närmare våra mål genom att ge en gåva!

***Vill du swisha en gåva? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange "Gåva".***

# VI FÅR VÄRNA

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga  
Jungfru Marie bebådelsedag  
Bankgiro: 409-1419 Swish: 123 389 36 58  
[www.svenskakyrkansunga.se](http://www.svenskakyrkansunga.se)



Fotograf Magnus Aronson

## Tävla om bio-biljetter

Under 2022 kommer Svenska Kyrkans Unga ha inte mindre än 4 olika tävlingar där du som medlem har möjlighet att vinna bio-biljetter. Det du behöver göra är att hitta affischen för vår Rikskollekt i ett församlingshem eller en kyrka, ta en bild på affischen och vart den är uppsatt och sen maila den till oss.

Glöm inte att skriva var du hittat affischen och hur vi får tag i dig.

Maila ditt tävlingsbidrag till [cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se](mailto:cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se)

Tävlingen går under tiden som våra Rikskollektkampanjer pågår och vi kommer påminna er under året så alla har möjlighet att vinna.

## Kollektkampanjerna 2022 infaller

30 januari  
27 mars  
26 maj  
11 december

Lycka till!



## Fairtrade Challenge 9-15 maj

Fairtrade är en internationell märkning av grönsaker, frukter och andra grödor som odlas i fattiga länder.

Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter som bananer, godis eller kläder är med och skapar en bättre och mer hållbar värld utan barnarbete och där de som odlar får bra betalt och bra arbetsförhållanden.

Idag är odlarnas utmaningar större än någonsin när klimatförändringarna hotar råvaror så som kaffe, kakao och banan. Därför behöver vi vara fler som väljer Fairtrade-varor hemma, i skolan och i kyrkan.

Under kampanjen Fairtrade Challenge den 9-15 maj får vi en chans att fika Fairtrade och prata om Fairtrade. Svenska Kyrkans Unga är medlemsorganisation i Föreningen för Fairtrade. Därför hoppas vi att många av våra medlemmar vill vara med på Fairtrade Challenge. Här kommer tips på vad man kan göra!

1. Gå Fairtrades [ambassadörsutbildning](#) online och lär dig allt om Fairtrade.
2. Baka Fairtrade-godsaker och bjud vänner, familj och klasskamrater på. Passa på att berätta om Fairtrade samtidigt.
3. Anordna ett Fairtrade-fika i kyrkan under Fairtrade Challenge. Anmäl ert fika under det ekumeniska fikalagsnamnet "Kyrkor för Fairtrade" så visar vi att vi är många kyrkor som vill ha en rättvis värld. Anmäl ert fika på [Fairtrade Challenge - Fairtrade Sverige](#).
4. Klä ut dig i en banandräkt och uppmärksamma Fairtrade på stan eller i skolan. Dela gärna ut Fairtrade-bananer samtidigt. Banandräkter finns att låna på förbundskansliet. Mejla [hanna.soldal@svenskakyrkan.se](mailto:hanna.soldal@svenskakyrkan.se) för mer information.
5. Skriv ett medborgarförslag om att din kommun eller region ska bli en [Fairtrade City](#). Det kan alla göra, oavsett ålder!

[Här](#) hittar du mer informationsmaterial om Fairtrade.

Låt oss vara med och uppmärksamma Fairtrade Challenge den 9-15 maj!

---

## Bidra till fred och minskad hunger

Just nu är 45 miljoner människor akut hungriga. Fler än 82 miljoner människor är på flykt. Krig och naturkatastrofer tvingar människor att fly från sina hem eller på annat sätt söka efter trygghet.

Genom att samla in pengar till Act Svenska kyrkan kan du vara med och bidra till att

alla får mat och för fred på jorden. Det går att göra på många olika sätt. Ett sätt är att uppmana din församling till att anordna en loppis där alla intäkter går till Act Svenska kyrkans arbete. Det går också att sälja till förmån för Act Svenska kyrkan på Tradera. Allt som säljs mellan den 27 februari och 10 april går till Act Svenska kyrkans viktiga arbete.

Här kan man [registrera konto och lägga upp annonser](#) på Tradera till förmån för Act Svenska kyrkan.

### **SKA MAN HELLRE SÄLJA PÅ TRADERA I STÄLLET FÖR ATT SKICKA KLÄDER TILL UKRAINA?**

Ja, det är jättebra. När det är krig och många människor behöver hjälp är det viktigt att hjälpen ges på rätt sätt. Därför stöttar Act Svenska kyrkan organisationer och kyrkor i och runtomkring Ukraina som vet vad som behövs just nu.

Vi skickar inte kläder eller annat till dem utan bidrar i stället med pengar som de kan använda i sitt viktiga arbete. Har du kläder hemma som du vill skänka? Sälj dem på en loppis eller på Tradera i stället, till förmån för Act Svenska kyrkan.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete [här](#).



---

## **Filmer om Fadern finns nu på Youtube**

Det är dags för en videoserie kring Fadern!

Förra året kunde ni se en härlig skara präster prata om Jesus. I år så handlar filmerna om Fadern. Du kan följa våra filmer [här](#).

*Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.*

*Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf*

*Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange "Gåva".*

**Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga?**

[Hemsida](#)

[Webbutik](#)

[Medlemssidorna](#)

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna?  
Kolla att du har rätt uppgifter på [Medlemssidorna](#) och glöm inte  
att ändra din adress om du flyttar!

Har du frågor om inloggning?  
Kontakta [förbundskansliet](#).



Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala

018-640 640 | [unga@svenskakyrkan.se](mailto:unga@svenskakyrkan.se)

