

Svenska Kyrkans Ungas

Verksamhetsvision 2023–2025



Detta är förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsvision, alltså vilken riktning förbundets verksamhet ska ha. Visionerna är tänkta att hålla i flera år och behöver alltså inte uppdateras varje år. Detta gör att det finns något att röra sig mot för förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Om grundförutsättningarna förändras kan såklart visionerna uppdateras.

Verksamhetsvisionen är upplagd utifrån Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Det är utifrån de fyra nedanstående visionerna som verksamhetsplanen är skriven, se proposition 2022:1. Visioner är bra på det sättet att de är ganska öppna för tolkning vilket gör att finns en ram att röra sig inom men ändå visar i vilken riktning vi ska röra oss. Därför kan visionerna förhoppningsvis vara en inspiration för distrikten och lokalavdelningarna också, eftersom Svenska Kyrkans Ungas syfte är övergripande för hela organisationen.

Läs, begrunda och bli inspirerad!

VISION 1:

Demokratisk rörelse Svenska Kyrkans Unga vill framhålla att alla människor är skapade till Guds avbild, och är jämlika inför Gud. Vi vill vara en organisation som drivs av unga för unga, som är centrerade för barnens bästa och ska inkludera alla åldrar inom organisationen. Där varje medlem får möjlighet att lära sig den demokratiska processen och uppmuntra till aktivt deltagande och få känna att ens röst blir hörd. Därför vill Svenska Kyrkans Unga synliggöra alla medlemmars möjligheter till att påverka i den egna organisationen såväl som i Svenska

kyrkan och övriga samhället genom att stärka och utveckla det demokratiska föreningsarbetet.

VISION 2:

Kristus i centrum och dopet som grund Svenska Kyrkans Unga vill möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka Gud och med Jesus i centrum inspirera till lärjungaskap. Vi vill med dopet som grund ansvara och verka för hela Guds skapelse och att den ska vara en tydlig drivkraft i vår verksamhet. Vi vill verka för en fördjupad kunskap om dopets innebörd och syfte.

VISION 3:

Gemenskap i församlingen Svenska Kyrkans Unga vill att barn och unga ska vara en naturlig del av den lokala församlingen i dess gudstjänstliv och uppdrag som kyrka. Vi vill att vår verksamhet ska vara en synlig och naturlig del av församlingens barn- och ungdomsverksamhet redan i tidig ålder.

VISION 4:

Växa i tro och ansvar Svenska Kyrkans Unga ska vara en plats för barn och unga att växa i tro och ansvar där medlemmen får möjlighet att utveckla sin personliga relation till Gud och kyrkan. Vi vill att varje medlem ska få möjlighet att lära sig att agera och värna om skapelsen tillsammans och få möjlighet att via ansvarstagande växa in i uppdraget som Jesu lärjunge.