



DEL ANDE

Till dig som är medlem
i Svenska Kyrkans Unga
Nummer 4, 2022

Hej



"Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn."

- Psaltaren 86:11

När jag skriver detta så befinner jag mig några dagar från att Riksårsmötet 2022 ska gå av stapeln. Det är mycket som ska roddas och fixas med, och det finns en del oro i mig. En oro för ifall allt ska gå som jag tänkt och planerat tillsammans med andra.

Riksårsmötet ska också bli väldigt spännande. Tänk vad mycket goda krafter som samlas för att diskutera och besluta i frågor som rör vår organisation. Ibland kan debatter bli lite hetsiga då många tycker olika, ibland kan de kännas överflödiga då de flesta håller med varandra. Några gånger kommer vi känna att besluten gick helt i linje med vad vi själva tyckte, och andra gånger kommer vi bli besvikna på röstresultatet.

Vi har en Gud som kallar på oss. Fadern kallade på många under Bibelns tid: Abraham, Mose, Maria och Josef och

många, många fler. Gud kallar på människor än idag. Vi är kallade till att följa Gud, en gud som står för allt gott, som står för kärleken, och som ger oss liv.

Ibland glömmer jag det. Det är lätt att glömma det. Gud kallar oss var och en till att vara hans lärjungar. Vi är också kallade till att lägga allt i Guds händer. Vi kan inte vara

vårt fokus i våra liv, bara Gud, vår skapare och frälsare, kan vara det. Och i och med det, att vi fäster våra ögon på Gud, så kan vi få liv och våra liv få mening.

Om vi går tillbaka till det första stycket, där jag jämrade mig över att allt kanske inte går som jag tänkt och planerat kring andakter och gudstjänster, så är det kanske meningen. Andakter och gudstjänster som vi planerat i gudstjänstgruppen ska inte vila på oss, det är inte vi som människor som är i centrum i gudstjänsten. Allt vilar på Gud, och Guds enorma, evinnerliga kärlek för oss. Det är Gud som är vårt fokus, som är vår kärna, som är vårt centrum.

Om vi går tillbaka till det andra stycket, om hur debatter och beslut kanske inte blir som vi ville, så är det kanske meningen. Det är inte vi som individer som står i centrum när det kommer till vilka beslut som ska tas. Absolut kan människor stå i centrum av vad själva frågan handlar om, men i slutändan är det Gud som vet bäst. Både gällande motioner och propositioner, men också vad som är bäst för våra liv. Ibland tror jag att vi måste ta och vila i Gud, be och lyssna efter vad Gud vill.

Ibland behöver vi ge upp, lägga oss ner, och be, för att kunna bli upprättade och få kraft att ställa oss upp igen. Vi behöver ibland misslyckas för att se att Gud bär allt, inklusive våra misslyckanden, våra tillkortakommanden. Och ibland behöver vi bara förlita oss och förtrösta oss på att Gud är Gud, och att Gud är och förblir centrum i våra liv, i våra beslut och i allt vi tar oss för.

"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda."

- Lukasevangeliet 24:50-51

Låt oss be tillsammans.

Tack Gud för den enorma kärlek du har för oss. Tack för att du är med på Riksårsmötet. Led oss genom mötet. Led oss i debatterna, i besluten och allt därtill. Låt oss få ha dig i centrum, Gud. Och visa oss vad det betyder att ha dig i centrum. Tack Gud för att du bär, genom allt. Amen.

Oskar Skäremo

Teologisk samordnare



RIKSÅRSMÖTET FLÄMSLÄTT 4-7 AUGUSTI

Riksårsmötet 2022 är nu avslutat och alla beslut går att läsa om på [hemsidan](#).

Du kan se hela [livestreamen](#) i efterhand och [RÅM-TV](#) på vår [Youtube-kanal](#) och även läsa rapporteringen från hela mötet på vår hemsida.



Vi bygger broar!

Människor har byggt broar i alla tider, i trä, sten, betong, stål och på senare tid i glas. Och visst är det något speciellt med broar! Har du inte gått eller åkt över bron tidigare vet du kanske inte vart den leder. Det kan vara läskigt, för att den är hög eller gungar. Det kan vara fantastiskt, för att du ser långt eller att du vet att den går till en jättefin ö. Det byggs också broar mellan människor, när vi träffar nya vänner, nya studiekompisar eller arbetskamrater.

I Svenska Kyrkans Unga bygger vi broar, mellan medlemmar i lokalavdelningen, på ett läger, med troende i andra länder eller då lokalavdelningar har kontakt med varandra. Nu när lokalavdelningens aktiviteter sätter igång igen är det dags för fler att upptäcka Svenska Kyrkans Unga! Ta med någon som inte är medlem ännu. **Bygg en bro!**

Ni har dessutom möjlighet att vara med och tävla.

Hur går tävlingen till?

När kompiserna känner att den vill bli medlem och ställa sig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé och syfte blir kompiserna medlem (enklast genom Medlemssidorna, www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor). När kompiserna har fått ett medlemsnummer skickar ni in ditt medlemsnummer och din kompis nya medlemsnummer till Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Antingen via post: Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala, eller e-

post: rekrytering@svenskakyrkansunga.se, eller sms: 0730-54 02 14.

Tävlingsperioden är den 10 augusti–15 oktober. Då har ni möjlighet att vinna fina priser.



Utforska Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är en digital portal där du kan utforska Act Svenska kyrkans fem fokusområden själv eller tillsammans med andra. Kopplat till Actum finns nu särskilda material till alla fokusområden att använda i församlingen. Utforska workshopmaterial, barnmaterial och gudstjänstmaterial tillsammans med församlingens olika verksamheter.

Välkommen att utforska [Actum](#) och tillhörande [material](#).

Riksläger 2023 - att leva påsken

Ja - ni ser helt rätt! Rikslägret 2023 är inte längre bara en liten dröm utan är nu en plan som vi hoppas ni vill vara med att uppleva.

Rikslägret 2023 kommer rikta sig till unga vuxna (20-30 år) och ske under påsken 2023. Du kommer kunna anmäla dig via Medlemssidorna under hösten 2022.

Mer information hittar du snart på [hemsidan](#).

Bli Ageravolontär!

Den 1 september sker nästa grundutbildning för att bli Ageravolontär för Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan. Grundutbildningen sker digitalt och du bestämmer först efteråt om du vill bli Ageravolontär eller inte.

För att bli Ageravolontär behöver du vara mellan 16 och 30 år gammal.

Läs mer och anmäl dig [här](#).



Nya avsnitt av Tro, hopp och fördom

Tro, hopp och fördom är en interreligiös podcast för unga av unga. Podden är ett samarbete mellan bl.a. Svenska Kyrkans Unga, Act Svenska kyrkan och Tillsammans för Sverige. I sommar har det släppts tre nya avsnitt om ämnen som klimat, migration och vikten av att mötas över olika gränser. De finns där poddar finns. Trevlig lyssning!



Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange "Gåva".

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga?

[Hemsida](#)

[Webbutik](#)

[Medlemssidorna](#)

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna? Kolla att du har rätt uppgifter på [Medlemssidorna](#) och glöm inte att ändra din adress om du flyttar!

Har du frågor om inloggning?

Kontakta [förbundskansliet](#).



Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala

018-640 640 | unga@svenskakyrkan.se

