

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga

Fjärde söndagen efter trettondagen, 29 januari 2023

Tema: Jesus är vårt hopp

“Han stillade stormen, och vågorna tystnade.” – Ps 107:29

Ibland känns livet tungt, som om allt bara är kallt, mörkt och ensamt. Det kan kännas som att livet rusar fram i världens fart, att rörelserna blir till suddiga färger som om du stod still mitt i stormens öga. Att vi alltid är på väg mot en avlägsen destination. Men vi når inte dit, för vi saknar en grund att stå på, en väg dit att gå längs. Bland oss unga finns det en stor längtan efter en oas att få vila ut i. De existentiella frågorna kan väga tungt under nattens långa timmar.

I många ungas liv kan Svenska Kyrkans Unga få vara just denna grund, en lugn oas i livets storm. En plats där vi kan få vara oss själva, få mod, kraft och kärlek. En plats där vi kan samlas kring Kristus, utan ångest och höga krav. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.

Idag ber vi om församlingens förböner och om en generös kollekt till Svenska Kyrkans Unga. Din kollekt bidrar till att skapa dessa mötesplatser för barn och unga där ångestens berg ska få böja sig och handlingskraftens goda dal ska få höja sig. Guds oändliga kärlek och nåd ger oss unga hopp, kraft och klarsynthet för att fortsätta vandra genom stormen, stå fast vid Guds ord, och stå upp för det vi tror på, även om det blåser kraftigare än någonsin.



Tova Mårtensson
Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga

